



Parochie **SINT JANS ONTHOOFDING** Liempde

De kinderpagina

Het feest van Pinksteren

De Heilige Geest komt

Plotseling kwam er uit de hemel een geluid dat leek op een enorme windvlaag en het vulde het hele huis, waar zij zaten. Op hun hoofden vertoonden zich tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen. Zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, zoals de Geest het hen gaf uit te spreken.

De Geest van God daalt op de aarde



De leerlingen zaten in een zaal bijeen, in Jeruzalem. Ze vroegen zich af wat er gebeuren kon. Hoe zou Jezus tonen dat de

Geest van God werkelijk kwam? Dikwijls zaten de apostelen ook te bidden. Zo begrepen ze toch wat beter wat hun Meester bedoeld had: ze zouden niet meer met Jezus kunnen spreken, dat stond vast, maar Hij zou wel op een andere manier bij hen zijn. Door de Heilige Geest? Wie was die Geest die alles veranderen zou? Dat wisten ze niet; ze moesten het afwachten.

Zeven dagen na Pasen vierden de joden het feest van Pinksteren. Dan waren de velden weer groen geworden en er was al een eerste oogst. Daarvoor wilden de joden God bedanken. Op die dag kwam er altijd veel volk naar Jeruzalem, uit alle landen van de wereld waar joden woonden. Die zondag, vroeg in de ochtend, gebeurde er iets heel vreemds.

Het leek op een hevige wind, die uit de hemel naar de aarde kwam. De zaal

waar ze zaten was er vol van. Boven ieders hoofd flakkerde een kleine vlam; elke vlam was zo groot als de tong van een mens. Er gebeurde ook iets dat men niet zien kon. De leerlingen waren altijd zo gelukkig geweest als Jezus bij hen was. Nu kwam hetzelfde geluk in hun hart. Het was de Heilige Geest die in hen kwam wonen.



De leerlingen juichten van vreugde. Ze dankten God voor wat er met hen ge-

beurde. De Heilige Geest had hen nog meer van Jezus doen houden. Hij had hen eindelijk leren begrijpen wat hun Meester verlangde: Hij wilde een nieuwe aarde en nieuwe mensen.

De leerlingen gingen naar buiten. Ze begonnen over Jezus te spreken, ze vertelden dat hij de Messias was, door God beloofd. Toen gebeurde er een wonder! De mensen die daar stonden kwamen uit vele vreemde landen en ze spraken allemaal verschillende talen. Toch konden ze allemaal horen wat de apostelen zeiden. Ze luisterden naar de mooie boodschap die Jezus gebracht had.

Petrus was gelukkig. Hij wilde alles over Zijn Meester vertellen. Hij kende hem; dat wilde hij in de eerste plaats zeggen.



